

## ΕΠΟΜΕΝΕΣ

## ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

### Απρίλιος

#### 4.4

*συζήτηση για την αυτοδιοίκηση με τους Κατερίνα Κυρατσού, Παναγιώτη Δημόπουλο και Γιάννη Τζιουρά*

#### 6.4

### ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

#### 14.4

*καθαρισμός υπαίθριου θεάτρου*

#### 26.4

*δράση μνήμης με θέμα τα πυρηνικά*

### Ιούνιος

#### 7-9.6

*οικογιορτή με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος*

*συνεχίζονται πάντα οι προβολές πολιτικών και μη ντοκμανταιρ στην πλατεία Γιολδάση*

«το Σκάφανδρο», τεύχος 1, iv.2013

έντυπη έκδοση της Δημοτικής Κίνησης «Κοζάνη τόπος να ζεις»

Σύνταξη: Π. Δημόπουλος,

Επιμέλεια: Α. Ζήγγα, Ε. Τασοπούλου, Β. Μπουγιωτόπουλος

Κείμενα: Λευτέρης Ιωαννίδης, Παναγιώτης Δημόπουλος, Θέμης Λιάκος, Βασίλης Μπουγιωτόπουλος, Teodor Adomo, Χαρίσιος Μεγδάνης

εκτύπωση: Εφημερίδα «ο Χρόνος»

# ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

**Το μέλλον του Δήμου Κοζάνης εξαρτάται από τους Δημότες**

**η Κίνηση αποσαφηνίζει την στρατηγική της**

Πρόσφατα, το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης συζήτησε και ψήφισε τον στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου Κοζάνης, την πορεία για το μέλλον του τόπου μας. Η Δημοτική Κίνηση στο πλαίσιο της διαβούλευσης κατέθεσε ολοκληρωμένη πρόταση για τον στρατηγικό σχεδιασμό, αλλά και συγκεκριμένες προτάσεις και δράσεις, προκειμένου να συμβάλουμε στην προσπάθεια εκπόνησης ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού.

Για τον στρατηγικό σχεδιασμό, τον οποίο κατέθεσε η Δημοτική Αρχή προς διαβούλευση επισημαίνουμε αρχικά τα εξής:

α) Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς την ανάλυσή του αναφορικά με τα νέα δεδομένα που παρουσιάζει πλέον ο Δήμος Κοζάνης (στατιστικά στοιχεία, γεωγραφικά στοιχεία κ.λπ) και κυρίως για την ανάλυση swot.

β) Το σημαντικότερο κομμάτι του σχεδίου, δηλαδή ο στρατηγικός σχεδιασμός είναι ουσιαστικά ίδιος με τον στρατηγικό σχεδιασμό 2007-2011. Δεν ζητήθηκαν προτάσεις από τις διευθύνσεις του Δήμου, οι οποίες θα έπρεπε να ενσωματωθούν στο τελικό κείμενο.

Το σύγχρονο περιβάλλον χαρακτηρίζεται όχι μόνο από αβεβαιότητα λόγω της οικονομικής κατάστασης της χώρας που έχει επιφέρει δραματική μείωση των εσόδων των ΟΤΑ, αλλά και από την δεινή κατάσταση ιδιαίτερως των οικονομικών του Δήμου Κοζάνης, όπως επίσης και από τις ειδικές προκλήσεις που δημιουργεί ο «Καλλικράτης». Ως Δημοτική Κίνηση θεωρούμε σημαντικό έναν σχεδιασμό με πολύ συγκεκριμένες και ρεαλιστικές προτεραιότητες που θα λαμβάνει υπ' όψιν τα παραπάνω δεδομένα.

Εμείς, μετά από συλλογική εργασία, καταθέσαμε πιο συγκεκριμένες προτάσεις. Βασικά εργαλεία στα οποία στηρίζονται οι προτάσεις μας είναι η τοπική Ατζέντα 21, η χάρτα του Ααλμποργκ για την βιώσιμη ανάπτυξη, ο συμμετοχικός προϋπολογισμός, το πρόγραμμά μας και η χάρτα των Αθηνών για τον πολεοδομικό σχεδιασμό των πόλεων.

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, και λαμβάνοντας υπ' όψιν την ανάλυση δεδομένων που παρουσίασε στο στρατηγικό της σχέδιο η Δημοτική Αρχή, καταλήγουμε στις εξής προτεραιότητες για την επόμενη Δημοτική θητεία :

α) Ουσιαστική αναδιοργάνωση των εσωτερικών υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης – στόχος η βελτίωσή τους.

β) Εκπόνηση Γενικού Πολεοδομικού σχεδίου Καλλικρατικού Δήμου Κοζάνης.

γ) Κυκλοφοριακή Μελέτη για όλον τον αστικό ιστό της πόλης, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα του «Καλλικράτη».

δ) Στρατηγικός σχεδιασμός Πρασίνου Δήμου Κοζάνης.

ε) Ολοκληρωμένος σχεδιασμός αλλά και άμεση εκτέλεση μιας συγκεκριμένης κοινωνικής πολιτικής στον Δήμο.

Παράλληλα όμως και σε ένα γενικότερο περιφερειακό πλαίσιο ο Δήμος Κοζάνης, πρέπει να συνεργαστεί με άλλους Δήμους και την Περιφέρεια. Πρέπει να παιξει ουσιαστικό ρόλο και να συμμετάσχει ενεργά στην **εκπόνηση του σχεδίου για την μετάβαση στη μετα-λιγνιτική περίοδο, με στόχο την προετοιμασία της περιοχής στη μετά-ΔΕΗ εποχή. Το ίδιο θα πρέπει να γίνει και για την ανάπτυξη της παραλίμνιας περιοχής, μέσω της εκπόνησης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αξιοποίησης του φυσικού, πολιτιστικού και δομημένου περιβάλλοντος, θέτοντας ως πρώτη προτεραιότητα την επίλυση του ιδιοκτησιακού ζητήματος.**

*Τα πλήρη κείμενα που καταθέσαμε στην διαβούλευση, αλλά και οι αναλυτικές προγραμματικές μας θέσεις βρίσκονται σε δημόσια ανάρτηση στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:*

<http://protovouliaadk.wordpress.com/>

## ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ



*Το Βήμα του Δημότη είναι η στήλη όπου θα φιλοξενούμε τα λόγια συνδημοτών μας. Για το πρώτο φύλλο του, το «Σκάφανδρο» φιλοξενεί έναν παλιό Κοζανίτη, τον Χαρίσιο Μεγδάνη (1768-1823), ο οποίος γράφει για τα Όνειρα.*

Οπαδοί του Ύπνου ήταν οι αδελφοί του Ονειροι, ωφέλιμοι για τους ανθρώπους, άλλωστε αυτό σημαίνει και το όνομά τους. Επειδή πολλές φορές προειδοποιούν για αυτά που θα γίνουν και ποτέ δεν μας κάνουν κακό, προσδοκούμε την παρουσία τους για την απόλαυση που θα λάβουμε. Οι Ονειροι ήταν περσικοί με ασαφή και αμυδρή μορφή, μαύρα φτερά και γρήγορο πέταγμα. Ο Μορφέας ήταν ο αρχηγός τους κατά τον μύθο...ήταν δε όλοι παιδιά της Νύχτας. Ο Μορφέας πλάστηκε για να βλέπουμε διάφορα μορφώματα που για διάφορους λόγους παρουσιάζονται στην φαντασία μας...κάποιοι επιτηδείοι και ειδήμονες βρισκονταν για να εξηγήσουν τις σημασίες των ονείρων, που ονομάστηκαν Ονειροκρίτες και οι οποίοι μάλιστα έφτασαν να επαγγέλλονται αυτήν την ιδιότητα...Κατά τον Όμηρο οι πύλες μέσω των οποίων εμφανιζόταν η λύση των Ονείρων ονομάζονταν Κερατίνη και Ελεφαντίνη: ο πρώτος χιτώνας των οφθαλμών λέγεται κερατοειδής η δε ελεφαντίνη έχει την χροιά των δοντιών του στόματος. Αυτό δήλωνε μάλλον πως αληθέστερα ήταν όσα ονειρεύονταν κανείς βλέποντάς τα παρά τα όσα οι ονειροκρίτες εξηγούσαν ή και προέβλεπαν λέγοντάς τα από στόματος ... κατασκευασμένα, άλλωστε, όπως ήταν αυτά ώστε να προσαρμόζονται πιθανά σε κάθε συμβάν...

(Χαρισίου. Μεγδάνη, *Ελληνικό Πάνθεον*, 1812, σς. 473-5, απόδ. Π. Δημόπουλος)

*για να συνδράμετε με ένα μικρό κείμενό σας στο «Σκάφανδρο» παρακαλούμε στείλτε μας 200-300 λέξεις στο e-mail:*

[skafandro13@hotmail.com](mailto:skafandro13@hotmail.com)



*Per aspera ad astra*



*του Λ. Ιωαννίδη*

Η Δημοτική Κίνηση «Κοζάνη-Τόπος να Ζεις» συμπληρώνει τον πρώτο κύκλο ύπαρξής της και μπαίνει σε τροχιά απολογισμού, αλλά και δυναμικής ανασύνταξης για το μέλλον.

Για να κρίνει κάποιος την πορεία μιας συλλογικότητας, θα πρέπει να μελετήσει τους στόχους που τέθηκαν στην διαδικασία γέννησής της και κατά πόσον αυτοί υλοποιήθηκαν. Ανατρέχοντας στα κείμενα εκείνης της εποχής (Καλοκαίρι 2010) διακρίνουμε τρεις βασικούς στόχους τους οποίους και πετύχαμε:

α) ουσιαστική παρουσία μας, όχι μόνον στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και στην κοινωνία μέσω πολυποικίλων δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων και παρεμβάσεων.

β) άνοιγμα στην κοινωνία ώστε να ενταχθούν στην κίνηση πολίτες από διαφορετικές πολιτικές και κοινωνικές αφηρησίες, αφού ούτως ή άλλως, αυτοί που αποτελούσαμε την αρχική ομάδα ήμασταν άνθρωποι με διαφορετικές πολιτικές και κοινωνικές καταβολές. Και αυτή η θέση παραμένει σαφής έως και σήμερα.

γ) δημοκρατική και συμμετοχική διαδικασία στην λήψη των αποφάσεων που εξασφαλίζει την αυτονομία και την «αυτο-θέσμιση» της Δημοτικής Κίνησης.

# Το σκάφανδρο

Περιοδική έκδοση πολιτικού λόγου για την Δημοτική Κίνηση «Κοζάνη τόπος να ζεις»



Απρίλιος 2013

## Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Παράλληλα, ως βασικές μας αρχές ορίσαμε την αλληλεγγύη, την κοινωνική βιωσιμότητα, την δημοκρατία, την συμμετοχή όλων τον σεβασμό του διαφορετικού, την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και των επόμενων γενεών, την προάσπιση των συλλογικών αγαθών που σήμερα έχουν ιδιαίτερη αξία.

Μετά από 2½ χρόνια ζωής μπορούμε να πούμε πως οι αρχικοί στόχοι – δεσμεύσεις δεν λησμονήθηκαν, αλλά ούτε αθετήθηκαν. Έχουμε να επιδείξουμε μια σειρά παρεμβάσεων στην κοινωνία σε διάφορους τομείς, ενώ πρώτοι αναδείξαμε μια σειρά από ιδέες και προτάσεις που αργότερα έγιναν αποδεκτές σχεδόν από όλους, (κοινωνική οικονομία, κοινωνικό ιατρείο, εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων και κοινωνικό παντοπωλείο).

Αντιδράσαμε στην βία και τον ρατσισμό, κάναμε παρέμβαση για τα πυρηνικά, ενώ έχουμε να επιδείξουμε μια σειρά από εκδηλώσεις πολιτιστικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού περιεχομένου.

Η παρουσία μας στο Δημοτικό Συμβούλιο διακρίθηκε από την ουσιαστική κριτική στα πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής και όχι από τη στείρα αντιπολίτευση. Καταθέσαμε ουσιαστικές και ρεαλιστικές προτάσεις, πολλές από τις οποίες έγιναν αποδεκτές από το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως λ.χ. η πρόταση μας για τα αντισταθμιστικά οφέλη από την ΔΕΗ, ώστε να χρηματοδοτηθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την

μετα-λιγνιτική περίοδο. Είμαστε επίσης οι μόνοι που καταθέσαμε ολοκληρωμένη πρόταση στην διαβούλευση για το επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου Κοζάνης και από τους λίγους που κατέθεσαν πρόταση για την διαχείριση του τοπικού πόρου.

Βασίζόμενοι στα λίγα, αλλά ουσιαδή που πετύχαμε και αφού αναλύσαμε ψύχραιμα τις προκλήσεις και τις συνθήκες που σχηματίζονται σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, πρέπει να δούμε πλέον μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε και τί απαιτείται για αυτό.

Σήμερα λοιπόν, η χώρα αλλά και η περιοχή μας βρίσκονται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Πολλές από τις βεβαιότητες και τις σταθερές του παλιού συστήματος καταρρέουν. Είναι αδήριτη η ανάγκη της ανάδυσσης νέων κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων που θα εργαστούν δημιουργικά σε πολύ σκληρότερες συνθήκες από ότι στο παρελθόν. Ο Δήμος Κοζάνης αξίζει και μπορεί πολλά περισσότερα από αυτά που εγγυάται η παραμονή στις γνωστές και δοκιμασμένες συνταγές.

Η κλιματική αλλαγή, η μετανάστευση, η οικονομική κρίση σε παγκόσμιο επίπεδο, η οικονομική κρίση σε εθνικό επίπεδο, αλλά και το τέλος του τοπικού μοντέλου ανάπτυξης, απαιτούν την προσέγγιση των προστιθέμενων πολιτικών με μια ευρύτερη (παγκόσμια και εθνική) αντίληψη και την υπέρβαση κάθε τοπικισμού. Επιπλέον, ο συνπολογισμός του κοινωνικού και περιβαλλοντικού κόστους είναι μάλλον πιο σημαντικός από το βραχυπρόθεσμο

οικονομικό όφελος. Δεν θα κάνουμε εκπτάσεις στο διοικητικό μας όραμα. Το πολιτικό μας motto είναι «σκεψου παγκόσμια, δράσε τοπικά». **Θα σχεδιάσουμε και θα εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα εξόδου από την τοπική, αλλά και εθνική κρίση που θα σεβεται το περιβάλλον και την κοινωνία, που θα αξιοποιεί τις δυνατότητες των ανθρώπων και τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα.**

Όσα έχουμε καταφέρει στην Δημοτική Κίνηση, τα έχουμε καταφέρει με πολλή και συλλογική δουλειά. Μπροστά μας πλέον ανοίγεται ένα πεδίο νέων προκλήσεων. Κάθε νέο βήμα αυξάνει τις απαιτήσεις και διαμορφώνει νέες δυσκολίες. Στόχος μας είναι η συμπόρευση με όλες τις δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας μας, που είναι πολλές και η συλλογική διαμόρφωση ενός καινοτόμου και ρεαλιστικού προγράμματος

Πιστεύουμε βαθιά πως παρήλθαν οι εποχές που κάποιοι άλλοι αποφάσιζαν για εμάς χωρίς εμάς, που η κοινωνία εξαντλούσε την συμμετοχή της στα κοινά κάθε 4 χρόνια εξουσιοδοτώντας τους κάθε λογής φωστήρες – ενίοτε και με μια συναλλακτική λογική – για να διαχειριστούν τη μοίρα της. Οραμά μας είναι ένας τόπος, βιώσιμος, ανοιχτός, δεκτικός σε νέα ρεύματα, στην καινοτομία. Μια κοινωνία συμμετοχής σε όσα συμβαίνουν γύρω μας. Η Κοζάνη έχει όλα εκείνα τα χεγγύα ώστε να γίνει ένας τόπος με προοπτική και ευημερία. Είναι πλέον στο χέρι μας να αλλάξουμε όλα εκείνα που μας θυμώνουν. Είναι στο χέρι μας να χτίσουμε το μέλλον που μας αξίζει.

## ΒΟΗΘΗΣΕ

## Την Κίνηση

## Τον τόπο σου

## Πάρε μέρος

## Γίνε μέλος

### Επικοινωνία:

Δημοτική Κίνηση  
Κοζάνη «Τόπος να ζεις»  
Πλ. Γιολλάση, Κοζάνη  
www.toposnazeis.gr  
protouvouliadk@gmail.com  
6947823734

### «ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ»

### Η Κίνηση είσαι εσύ

Για να συνδράμετε με τις ιδέες και απόψεις σας στο επόμενο φύλλο, στείλτε ένα μήνυμα στο:

skafandro13@hotmail.com

## ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Συμμετοχή,

όχι γκρίνια!



του Π. Δημόπουλου

Η κίνηση και η αδράνεια είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Μερικές φορές η καλύτερη δράση είναι η αδράνεια. Άλλες φορές, η καλύτερη επιλογή είναι η κίνηση. Και μερικές φορές η κίνηση των πραγμάτων πρέπει να διακατέχεται από κριτική στάση. Παρατηρείται όμως μια αρκετά μακρά και ατέρμονη ίσως περίοδος κριτικής παραφυλολογίας, ισοπέδωσης όλων όσων καλώς, κακώς ή ελλιπώς λειτουργούν γύρω μας και «γκρίνιας». Τελικά η γκρίνια αυτή είναι μια βαλβίδα ασφαλείας για όσα δεν μας ικανοποιούν: η εκτόνωση φέρνει την εξοικείωση και τελικά την εξάττηση από καταστάσεις οι οποίες θεωρητικά είναι ανεπιθύμητες. Μία από τις καταστάσεις αυτές είναι τα ηθικά διλήμματα, τα οποία είναι κατασκευασμένα (από εμάς τους ίδιους ενίοτε) για να προσενούν την εκτόνωση της πολιτικής στο πεδίο της αόριστης, άστοχης και άσκοπης καταγγελίας περί παντός υπευθύνου.

Στην ιστορία των διλημάτων, αυτό που έχει την μεγαλύτερη ίσως σημασία είναι αν το δίλημμα τίθεται από αυτόν που θα λάβει την απόφαση ή όχι. Στην περίπτωση που κανείς θέτει το δίλημμα στον εαυτό του, τότε αποκτά το προνόμιο της ελεύθερης επιλογής ανάμεσα σε δύο πιθανές πορείες πλεύσεως. Στην περίπτωση που το δίλημμα τίθεται από κάποιον άλλον συνήθως αποκτά τις διαστάσεις και ποιότητες ενός εκφιασμού. Όχι πάντα, αλλά συνήθως. Η Δημοτική Κίνηση είναι το προϊόν μιας ελεύθερης επιλογής που τα μέλη της έκαναν όταν αναρωτήθηκαν αν θέλουν να κάνουν πολιτική ή απλά να υποστούν μια πολιτική. Θέλουμε να είμαστε όμως και η εξαίρεση στον κανόνα και να θέσουμε ένα δίλημμα στον αναγνώστη και τον Δημότη Κοζάνης, όχι για να εκβιάσουμε ένα αποτέλεσμα αλλά – όπως δεν συνηθίζεται – για να μεταδώσουμε τον «ίω» της ελεύθερης σκέψης. Το δίλημά μας δείχνει τον τρίτο δρόμο, την προφανή ανάγκη που έχουμε

σαν κοινωνία ενός μοναδικού τόπου να είμαστε αντάξιοι της ιστορίας του και άξιοι συνεχιστές και παραδότες της.

Σε κάθε λοιπόν δίλημμα το οποίο εμφανίζεται στην δημόσια ζωή και πολιτική παραφυλολογία των ημερών μας, εμείς αντιπροτείνουμε την τοπική δράση. Σε κάθε άσχημο ή δυσάρεστο νέο που δημιουργεί μια σειρά από ψυχαναγκασμούς και διλήμματα, υπενθυμίζουμε ότι τίποτα δεν είναι πιο πραγματικό από τους ανθρώπους δίπλα μας. Και σε κάθε βομβαρδισμό νομοτέλειας και αναπόφευκτης εξέλιξης, ζητούμε κοινά όνειρα, άλλοτε ψύχραμα, άλλοτε θερμόαιμα – πάντα όμως επαναστατικής ομελέτας και τα παρομοιώδη χρυσά αυγά των τοίχων της πόλης, δεν είναι για εμάς λύση αλλά πρόβλημα. Λύση είναι ο Πολιτισμός.

Ξαναγράφουμε λοιπόν τα διλήμματα:

Ο Δήμος Κοζάνης θα καταρρέψει σαν να είναι φτιαγμένος από χαρτί ή θα «αναπτύσσεται» εσαεί σαν ένα όνειρο βαθεϊάς Αμερικανικής νυκτός;

Το δικό μας δίλημμα λέει: Θα πιστεύουμε ένα τέτοιο δίλημμα ή θα το απορρίψουμε;

Ο Δήμος Κοζάνης θα πρόσκειται στον τάδε ή δείνα πολιτικό χώρο;

Εμείς ρωτάμε: ο Δήμος Κοζάνης θα πρόσκειται σε κάποιον χώρο ή οι χώροι στον Δήμο; Ο Δήμος θα υπηρετεί όλους τους Δημότες του ή ένα μέρος τους;

Ο Δήμος Κοζάνης έχει μέλλον ή όχι;

Το δικό μας δίλημμα είναι: το μέλλον μας ανήκει σε έναν Δήμο που λειτουργεί με βάση τον Πολιτισμό του ή σε μια ασυνάρτητη συστάδα οικισμών;

Ο Πολιτισμός μας είναι κάτι που προκύπτει από την κοινή κοινωνική και ιστορική μας συνείδηση. Μα η κοινωνία δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο πέρα από το σύνολο των ελευθέρων ανθρώπων. Αυτό μάλλον πρέπει να το υπερασπιστούμε όσο τίποτε άλλο.

Το φύλλο αυτό άλλωστε γράφτηκε γιατί ίσως γίνουμε περισσότεροι και ίσως επιτρέψουμε στον τόπο και το μέλλον μας περισσότερα.

Και το δίλημμα, εν τέλει, είναι αν θέλουμε να επιτρέψουμε την ίδια μας την ελευθερία ή όχι.

Η Δημοτική Κίνηση είναι πράγματι ένας κάποιος τρόπος. Θα είναι ευχής έργο αν γίνει κοινός τρόπος.

## ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τι είναι ένα δώρο;

Γράφει ο Τ. Αντόρνο

«...Οι άνθρωποι ξεχνούν πώς να κάνουν δώρα και κάθε παράβαση της αρχής της συναλλαγής θεωρείται ένα είδος απίστευτης τρέλας. Εδώ κι εκεί ακόμη και τα παιδιά κοιτάζουν τον διαρτητή με καχυποψία, λες και το δώρο είναι απλά ένα κόλπο...Πράγματι ακόμη και τα δώρα σε αυτούς που πάσχουν από κάτι συνδέονται με τον εξευτελισμό του παραλήπτη σε «σωστές» δόσεις, δηλαδή με την αντιμετώπιση του σαν θεραπευόμενου αντικείμενου που προσδίδει αξία αρετής στην πράξη (χορηγία). Αλλά ακόμη και ιδιωτικά, το δώρο έχει εκφυλιστεί σε μια κοινωνική λειτουργία την οποία κανείς διεκπεραιώνει διατακτικά, με στριφνό έλεγχο της τσέπης, με σκεπτικότητα και αποτιμήση του παραλήπτη και της αξίας του και με την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια.



Το πραγματικό δώρο που φαντάζεται την ευτυχία ενός άλλου ανθρώπου, είναι να διαλέξεις, να ξοδέψεις χρόνο, να βγεις εκτός προγράμματος και βολής, να σκεφτείς τον παραλήπτη σαν συνάνθρωπο. Η πτώση του ιδεώδους της δωρεάς αποδεικνύεται και από την εφεύρεση του δώρου-προϊόντος, που σημαίνει πως δεν ξέρουμε πια τί και πώς να δώσουμε, επειδή κανείς δεν θέλει να δώσει πραγματικά...Σε σχέση με την τεράστια αφθονία αγαθών που σήμερα είναι διαθέσιμη ακόμη και στους «φτωχούς», η παρακμή της έννοιας του δώρου ίσως να μοιάζει ασήμαντη και η σημασία όλων των παραπάνω συναισθηματισμός. Κι όμως, ακόμη κι αν το να δίνεις κάτι γινόταν περιττό – και αυτό είναι απλά ένα ψεύδος και θα είναι πάντα – αυτοί που πια δεν θα έδιναν τίποτα σε κανέναν, θα ένιωθαν ακόμη την ανάγκη. Με το δώρο έρχονται και εκείνες οι αναντικατάστατες ικανότητες που δεν ανθίζουν στην πλήρη εσωτερικότητα της απομόνωσης αλλά μόνο στην ζεστασιά της επαφής. Το κρύο θα κάλυπτε τα πάντα, όπως τον φιλικό κόσμο που δεν θα υπήρχε, την έγνοια για τον άλλο που είναι η Αλήθεια...

...Όλες οι σχέσεις που δεν έχουν διασφαρθεί, πράγματι ότι έχει μέσα του την οργανική δύναμη της συμπιλίωσης στον κόσμο αυτόν, είναι ένα Δώρο. Όσοι είναι ανίκανοι να το δουν, λόγω των «συνπεσιών» των οικονομικών τους πράξεων, γίνονται αντικείμενα. Και παγώνουν.»

(T. W. Adorno, *Minima Moralia*, §21, 1951)

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξυπνη εξειδίκευση:

εύστοχη και υγιής

αυτοδιοίκηση

του Θέμη Λιάκου

Για τα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία επενδύσεων (κονδύλια) χρησιμοποιούνται ποσοτικοί δείκτες για να αποδώσουν το ρυθμό και το μέγεθος της απορροφητικότητάς τους. Αυτός είναι ο λόγος που οι υπεύθυνοι προγραμματισμού και οι θεματοφύλακες ή διαχειριστές των ταμειακών αποθεμάτων μπαίνουν σε ένα μόνιμο αγώνα ταχύτητας στην διοχέτευση αυτών των κονδυλίων στην πραγματική οικονομία με τη λογική «φύγε κακό απ' τα μάτια μου». Είναι τόσο έντονη η «πίστη» από τους Ευρωπαϊκούς και εθνικούς θεσμικούς φορείς για την επίτευξη αυτών των ποσοτικών στόχων ώστε οι διαχειριστικές αρχές οδηγούνται σε βεβιασμένη και εν τέλει λανθασμένη σχεδίαση αναπτυξιακής πολιτικής. Αποτέλεσμα είναι η ολοκληρωτική αποτυχία του όλου εγχειρήματος. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ελλάδα έχουν εισερεύσει κονδύλια δισεκατομμυρίων από την ΕΕ μέσω επιδοτήσεων και επιχορηγήσεων. Η απόδοσή τους όμως στην πραγματική οικονομία είναι αφανής, δίχως δείγμα μόχλευσης και επανεπένδυσής τους, παρά μόνο κατανάλωσής τους.

Η Ε.Ε., μετά τον απολογισμό της τελευταίας προγραμματικής περιόδου 2007-2013 και τη φανερή αποτυχία της στοχοθέτησής της στην αναπτυξιακή πολιτική, αποφάσισε να κάνει στροφή σε περισσότερο ποιοτικούς δείκτες. Σ' αυτό συνέβαλαν η μεγαλύτερη δημοσιονομική κρίση στις περισσότερες χώρες της Ένωσης και τα τεράστια ποσοστά ανεργίας που δημιουργήθηκαν μέσα σε αυτήν την περίοδο..

Στο προσχέδιο της περιόδου 2014-2020 η καινοτομία αποτελεί μία από τις βασικές στοχοθέτησής της Ε.Ε για μια αναμορφωμένη περιφερειακή πολιτική. Και αυτό διότι η καινοτομία είναι ουσιαδής προκειμένου να δοθεί το τόσο απαραίτητο έναυσμα για την οικονομική ανάπτυξη και, άρα, περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας.. Στον στίβο του αδιούρητου ανταγωνισμού δεν μπορούν όλες οι χώρες και οι περιφέρειες να αποδίδουν το ίδιο σε όλα τα πεδία της επιστήμης και της καινοτομίας. Κάθε χώρα και περιφέρεια έχει τις δυνατότητες να αριστεύσει σε κάποιο πεδίο. Δεν έχουν όλες οι χώρες και οι περιφέρειες την απαραίτητη κρίσιμη μάζα επιχειρήσεων και ερευνητικών ιδρυμάτων. Ούτε έχουν επαρκές κοινωνικό κεφάλαιο για την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ παραγόντων της καινοτομίας,

προκειμένου να κερδίσουν μερίδια αγοράς από τον παγκόσμιο ανταγωνισμό ή να διαμορφώσουν νέες αγορές. Και σε εποχές περιορισμένων δημοσίων πόρων δεν είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθούν όλα τα υποσχόμενα ερευνητικά και καινοτόμα έργα ξεχωριστά.

Εδώ μπαίνει ο ρόλος της «έξυπνης εξειδίκευσης». Η καταγραφή, δηλαδή, των δυνατών σημείων και των αδυναμιών της κάθε τοπικής κοινωνίας. Η «έξυπνη εξειδίκευση» δηλώνει ότι κάθε τοπική κοινωνία επιτρέπει περιορισμένο αριθμό προτεραιοτήτων στη βάση των δικών της δυνατών σημείων και συγκριτικών πλεονεκτημάτων και των τομέων, όπου υπάρχει μεγαλύτερο δυναμικό για μακρόχρονο αντίκτυπο. Αυτή η προσέγγιση θα βοηθήσει τις περιφέρειες να κάνουν πράξη τις πραγματικές τους δυνατότητες στην καινοτομία και να επικεντρώσουν εκ νέου τις βιομηχανικές και εκπαιδευτικές τους δομές στην κατεύθυνση των αναδυόμενων βιομηχανιών και υπηρεσιών, καθώς και των διεθνών αγορών. Ο στόχος της «έξυπνης εξειδίκευσης» είναι ο μετασχηματισμός της οικονομίας προς δραστηριότητες απ' ενός πιο ανταγωνιστικές και απ' άλλου υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.



Η «έξυπνη εξειδίκευση» εκφράζει την οικονομική ανάπτυξη σε συνδυασμό με τις συνετές δαπάνες. Σε εποχές περιορισμένων πόρων αφορά σε προτεραιότητες και στην επικέντρωση των επενδύσεων στα συγκριτικά πλεονεκτήματα για τη συσσώρευση κρίσιμης μάζας, με στόχο την επιτυχία μέσω της διαφοροποίησης.

Θεωρείται καθοριστική, λοιπόν, η θέση της Αυτοδιοίκησης στην διαμόρφωση του χάρτη προγραμματισμού της νέας φιλοσοφίας αναπτυξιακής στοχοθέτησης. Θα ήταν συντό τοπικές αρχές να μερμηύουν ταχύτατα & να εισχωρήσουν στην ουσία της καινοτομίας και της εξειδίκευσης στη βιομηχανία, την αγροτική πολιτική και έρευνα αλλά και της ανάπτυξης βιώσιμων θέσεων εργασίας, ώστε να μην βρεθούν σε δυσχερή θέση μελλοντικά.

## ΠΡΟΣΩΠΑ

ΚΑΙ

ΙΔΕΕΣ



Στην πρώτη συνέντευξη για το «Σκάφανδρο», το μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής της Δημοτικής Κίνησης, Βασίλης Μπουγιούπουλος διεξάγει την πολιτική του αυτοανάκριση...

ΕΡ: Βασίλη θέλεις να μας δώσεις μερικά βιογραφικά στοιχεία?

ΑΠ: Αρχικά δηλώνω πως η βασική μου ιδιότητα τα τελευταία 7 χρόνια είναι αυτή του «ερωτικού μετανάστη», αφού γεννήθηκα στη Ρόδο, μάγλωσα στην Αθήνα και ο Έρας με έφερε στη Δυτική Μακεδονία, όπου ζω μόνιμα με την οικογένειά μου. Στο ενδιάμεσο διάστημα ήμουν για 8 χρόνια «φοιτητικός μετανάστης» στη Μόσχα της Ρωσίας, όπου σπούδασα Διεθνείς Σχέσεις & Διπλωματία (Master).

ΕΡ: Ποια είναι η επαγγελματική σου ενασχόληση?

ΑΠ: Την τελευταία 7ετία είμαι ιατρικός επισκέπτης, με περιοχή ευθύνης την Δυτική Μακεδονία. Τα προηγούμενα χρόνια εργάστηκα στο τμήμα διαπίστευσης της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών της Αθήνας, ενώ εργάστηκα και σε εταιρία δημοσίων σχέσεων (με ειδικότητα τις τηλεπικοινωνίες).

ΕΡ: Είσαι εδώ και ένα χρόνο μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής. Τι σε έφερε στην Κίνηση;

ΑΠ: Η ίδια η Κίνηση! Η κίνηση που δημιουργεί στην κοινωνία της πόλης στην οποία μεγαλώνω το παιδί μου! Η ίδια η φύση αυτού του πετυχημένου πειράματος κοινωνικής συν-δημιουργίας, που ξεπερνά πολιτικά ή ιδεολογικά στεγανά, προσωπικές στρατηγικές, δογματισμούς!

ΕΡ: Θα μας δώσεις ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε καλύτερα;

ΑΠ: Στην Κίνηση πιστεύουμε ότι στον τόπο μας η κατά κεφαλήν εκπαίδευση είναι σε επίπεδα που ούτε μπορούσαμε να φανταστούμε πριν δυο δεκαετίες. Μην ξεχνάμε ότι η ελληνική οικογένεια επένδυσε πολλά εκατομμύρια στην εκπαίδευση των παιδιών τις τελευταίες δεκαετίες! Αυτό που μένει είναι να αξιοποιηθεί αυτό το υψηλών προδιαγραφών προσωπικό! Και όχι με συμβάσεις ελαστικής εργασίας μηνιαίας αμοιβής ύψους 186 €!

Γιατί να μην δημιουργήσουμε τους συνεταιρισμούς που δεν κατάφεραν να χτίσουν μετά το 1980; Γιατί να μην

αναπτύξουμε ως κοινωνία νέες συλλογικότητες για την επίλυση των επαγγελματικών μας ζητημάτων; Θυμίζω ότι το ποσοστό των συνεταιρισμών (της κοινωνικής οικονομίας όπως λέγεται) στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε υψηλό επίπεδο, σε αντίθεση με την χώρα μας!

ΕΡ: Με μπρεδεύεις! Τι σχέση έχει αυτό που αναφέρεις με την Κίνηση;

ΑΠ: Θέλω να πω ότι η Κίνηση είναι μια Δημοτική κοινωνική συμμαχία που πρέπει να δώσει απαντήσεις και λύσεις. Για τη διαχείριση των σκουπιδιών, για τα οικονομικά του Δήμου, για την προστασία του περιβάλλοντος, για τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Αλλά και για την κοινωνική οικονομία, τη συμμετοχή των πολιτών στις δημόσιες διαδικασίες, για την οργάνωση της κοινωνίας με δίκτυα αλληλεγγύης, για την εδραίωση αληθινού πνεύματος συνεργασίας και κουλτούρας διαλόγου!

ΕΡ: Έχει πολιτικό όραμα ή δεν έχετε Κίνηση πολιτικό χαρακτήρα. Οι λειτουργείτε λίγο σαν «πολιτιστικός σύλλογος»; Είναι αλήθεια;

ΑΠ: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε ώρες για τον ορισμό της πολιτικής! Αλλά εγώ θα απαντήσω ρωτώντας:

Η συζήτηση από την Συντονιστική πριν τα Δημοτικά Συμβούλια σχετικά με τα σημαντικότερα θέματα του Δήμου δεν είναι πολιτική;

Η αυστηρή θέση της Κίνησης, που εκφράστηκε από τον εκλεγμένο σύμβουλο Λευτέρη Ιωαννίδη στα Δημοτικά Συμβούλια σχετικά με τα οικονομικά του Δήμου δεν είναι πολιτική;

Η ημερίδα που διοργανώσαμε σε συνεργασία και με άλλους φορείς της πόλης για τη διαχείριση των απορριμμάτων ή για την κοινωνική οικονομία δεν είναι πολιτική;

Η συνέντευξη σε πληθώρα εκδηλώσεων ως μια ευκαιρία προβληματισμού και συζήτησης, η συμβολή μας στην σύλληψη και την υλοποίηση (σε συνεργασία με την ΑΡΣΣ, τον Ιατρικό Σύλλογο, τους Αιμοδότες) του Κοινωνικού Ιατρείου δεν είναι πολιτική. Αν αυτά δεν είναι πολιτική, τότε πράγματι...δεν είμαστε πολιτικοί!

ΕΡ: Η τελευταία ερώτηση είναι «λευκή επιταγή». Πες ό,τι θέλεις!

ΑΠ: Καλοτάξιδο το νέο έντυπό μας. Ας αποτελέσει αφορμή για μεγαλύτερες διαφωνίες, αλλά και συνθέσεις. Για περισσότερο φως στο σκοτεινό σηκνικό, για περισσότερη δημοκρατία με άδυνα την κοινωνία και τις ανάγκες της. Και ευχές για μια Κοζάνη με περισσότερη «Κίνηση».

